

## Nieuwsbrief 92

1 bericht

Fam. ds. M.L. Dekker <dekkernazareth@176858697.mailchimpapp.com>  
Antwoord: dekkernazareth@gmail.com  
Aan: tanjaderijder@klikSAFE.nl

za 14 sep 2024 om 15:07

[View this email in your browser](#)

Nieuwsbrief 92

Fam. ds. M.L. Dekker - Maarten & Marita

dekkernazareth@gmail.com

POB 2156

Nof HaGalil 1751508

ISRAEL

14 september 2024

Update 17, dag 344

'Doe wel bij Sion naar Uw  
welbehagen'

Lieve vrienden

Wat gebeurt er dagelijks toch veel. Ik zou wel elke dag een nieuwsbrief kunnen schrijven, maar dan zou ik aan mijn andere werk bijna niet meer toekomen. Nu beperk ik me tot de belangrijkste gebeurtenissen.

Afscheid van gemeente Nechama

Deze maanden zijn voor ons heel weemoedig. Maarten voelt zich door de Heere geroepen om terug naar Nederland te gaan. En dan moeten en mogen we volgen. Dat wil niet zeggen dat het afscheid makkelijk is. We voelen ons met elke vezel van ons bestaan aan de gemeente en de gemeenteleden verbonden. De vrijdagse eredienst, met een maaltijd na afloop, de Bijbelstudie op dinsdag in Balalaika, die op woensdagavond in Afula, die met een maaltijd begint. De kerkenraadsvergaderingen in huis met eerst een maaltijd. De bijeenkomsten met de jeugd, die met doopcatechisanten, het werk in Balalaika en de kringloop. We zijn hier in feite één grote familie.

Maar wat is het een zegen dat we in de afgelopen jaren de gemeente Nechama naar volwassenheid hebben zien groeien. Dan mogen we hen met een gerust hart achterlaten, omdat we hen aan de Heere overlaten. Zijn trouwe zorg zal dezelfde wezen, of wij er nu wel of niet bij zijn. Het hangt ook niet van ons af. Wij bouwen geen kerk. Dat doet de Heere! Hij begint, Hij gaat door en Hij zal het ook in de toekomst welmaken.

De Heere heeft genadig voorzien in een opvolger, Ari ben Dayan. Hij zal D.v. 18 oktober bevestigd worden. We hopen dat Israël tegen die tijd niet meer rood is. Het zou zo fijn zijn als onze kinderen kunnen komen!

We zijn niet alleen gezegend met een opvolger, maar ook met de andere ambtsdragers, die Ari in alles bijstaan. Een volwassen gemeente, dat betekent dat we hen niet meer aan de hand hoeven te nemen vanuit Nederland. Dat tijdperk is achter de rug. Maar wel een arm om de schouder! We zijn dan ook blij dat Ernst van Vuuren door het Deputaatschap is aangenomen om deze arm om de schouder te slaan, in de vorm van verdere toerusting van de kerkenraad.

## Overdracht

Er moet heel wat overgedragen worden voor we vertrekken. We hebben lange lijsten gemaakt met wat er allemaal gedaan moet worden, zowel in de gemeente, als voor de overdracht van de stichting waar de coffee shop en de kringloop onder vallen. Maarten is hiervan voorzitter, ik houd de financiële administratie bij. Het is dus een enorme rompslomp. Ook het verhuizen van onze spullen, waarbij een basisinventaris achterblijft in het huis. We moeten dus heel goed schiften. Iedere keer schrijven we weer wat bij op de lijsten van wat er moet gebeuren. Maar gelukkig kunnen we nu gaan afstrepen. Het is dus een enorm drukke tijd voor ons, want het kerkelijk leven gaat ook gewoon door.

## Aanval vanuit Libanon

In de vorige nieuwsbrief schreven we over de dreiging van Hezbollah en van Iran vanwege de liquidatie van zowel de hoogste militaire Hezbollahgeneraal in Libanon als die van Ismail Haniye in Teheran. Hezbollah heeft daarna inderdaad geprobeerd wraak te nemen. Zondagochtend 2 weken geleden werden we heel vroeg wakker door het lawaai van overvliegende gevechtsvliegtuigen. Het bleek later dat Hezbollah een wraakactie gepland had om 5 uur 's ochtends. Duizenden raketten stonden klaar om op Israël afgeschoten te worden, ook op Tel Aviv. Maar Israël had er lucht van gekregen en voerde zelf om half 5 's ochtends met 100 vliegtuigen een verrassingsaanval uit, waarbij bijna alle lanceerinrichtingen die klaarstonden, vernietigd werden. Van de ongeveer 6000 raketten en drones die klaarstonden, werden er maar zo'n 200 afgevuurd. De enige echte schade in

Israël was aan een kippenhok. In de Arabische pers verschenen overal ter wereld cartoons van Nasrallah met gegrilde kippen. Nasrallah zelf hield de eer aan zichzelf. Hij beweerde dat de wraakactie zeer geslaagd was. Dus de eer is gered. De generaal is gewroken. Althans volgens Nasrallah.

Maar wij mogen de beschermende hand van de Heere hierin zien. De God van Israël gaf de wijsheid om deze raketten uit te schakelen! Hij beschermde genadig Zijn volk.

Het was trouwens 2 weken goed te merken dat er zoveel lanceerinrichtingen waren uitgeschakeld. De eerste dagen werd er bijna niets afgeschoten uit Libanon. Hezbollah was geschokt en verward. Het heeft bijna 2 weken geduurd voor ze weer op hetzelfde niveau zaten met het aantal dagelijkse raketten. Iran heeft tot op de dag van vandaag geen wraak genomen. In de wandelgangen wordt gezegd dat Iran zich niet in een oorlog met Israël wil wagen vanwege het uitschakelen van één Palestijn...

## Vreugde om bevrijde gijzelaar

Twee dagen na deze uitredding vond er een andere redding plaats. In een tunnel bij Rafah werd een levende gijzelaar gevonden. Farhan al-Qadi, een moslim Bedoeïen, vader van 11 kinderen. Hij werkte op 7 oktober in een dorp bij Gaza. Hij zei tegen de terroristen dat hij een moslim was. Die checkten onmiddellijk zijn kennis van de Koran om te zien of hij de waarheid sprak. Daarna eisten zij van hem dat hij ze in zijn auto naar Joden bracht. Maar hij weigerde dat en zei dat hij zijn vrienden niet ging verraden. Daarop schoten ze hem in een been en namen hem als gijzelaar mee. Hij werd in een ziekenhuis in Gaza zonder verdoving geopereerd om de kogel uit zijn been te halen. Hij heeft dus vanwege zijn liefde voor zijn Joodse vrienden 11 maanden in een vunzige tunnel in Gaza gezeten en is nu zelfs gehandicapt!

Het hele land leefde met Al-Qadi mee. Overal was grote blijdschap. Netanyahu belde hem in het ziekenhuis. Ook president Herzog verwelkomde hem!

## Verdriet en ontzetting over 6 vermoorde gijzelaars

Wat liggen vreugde en verdriet dicht bij elkaar. Want een paar dagen later was er ander nieuws. Heel Israël was zo geschokt, verdrietig en intens verontwaardigd. Want in een volgende tunnel werden de lichamen van 6 jonge gijzelaars gevonden, die vlak voor hun vondst op een afschuwelijke wijze vermoord waren. Hamas had heel sadistisch van elke gijzelaar een video met een laatste boodschap opgenomen en ze daarna afgeslacht. Een Kalashnikov

machinegeweer met grote kogels tegenhun hoofd gezet. Vreselijk! In koelen bloede vermoord! Ze werden badend in hun bloed gevonden.

De woordvoerder van de IDF laat in een video de tunnel zien waar ze in gevonden waren. De ingang was door een luik in een kinderkamer. Via 4 ladders moesten ze een 20 m. diepe schacht afdalen, die eindigde in een 120 m. lange doodlopende lage tunnel, zonder ramen, zonder enig ventilatiesysteem. Aan het eind was een stalen deur met een kleine ruimte erachter. De gijzelaars konden niet rechtop staan, hadden geen WC of douche, ze probeerden zich wat te wassen met de flessen water die ze kregen. Ademhalen ging heel zwaar, omdat er geen verse lucht was. Ze kregen nauwelijks te eten. Ze waren uitgemergeld. Eden Yerushalmi woog nog geen 36 kilo... Dit doe je zelfs een dier niet aan!

Op de video zie je de woordvoerder van de IDF op zijn hurken zitten met achter zich een grote plas bloed. Vreselijk! Ik heb de video's niet bekeken van de laatste woorden van de gijzelaars. Te schokkend. Wel hoorde ik dat iemand anders zo'n video afdraaide, waarop een jong meisje huilend zei: "Aba, ima, ik heb zo naar jullie verlangd. Zo vreselijk veel. Ik hou van jullie! Ik hou zo vreselijk veel van jullie!!!"

Dan breekt je hart!

## Netanyahu krijgt de schuld

Wat er ook gebeurt, Netanyahu krijgt van links van alles de schuld. Hij zou niet genoeg doen om de gijzelaars vrij te krijgen. Links wil ten koste van alles een deal met Hamas. Maar tot nu toe heeft Hamas al maandenlang alle deals verworpen. Sinwar is er niet in geïnteresseerd om de levende gijzelaars terug te geven. Er wordt gezegd dat hij zich omringd heeft met 22 geboeide gijzelaars. Sinwar heeft een menselijk schild dat hij niet kwijt wil. Bovendien ziet hij dat hoe meer mensen hij vermoordt, hoe meer Netanyahu de schuld krijgt.

Netanyahu wordt ervan beschuldigd dat hij de Philadelphia-corridor, de grens met Egypte, belangrijker vindt dan de gijzelaars. In de laatste Amerikaanse deal, die Israël **geaccepteerd** had, maar Hamas **verworpen**, stond dat Israël zich niet terug zal trekken uit de Philadelphia-corridor. Maar waarom is dat?

In 2005 heeft Israël zich volledig teruggetrokken uit Gaza. Daarbij was bepaald dat zowel Amerika als Egypte deze grens zou bewaken, dat deze niet voor wapensmokkel gebruikt zou worden. Wat blijkt? Egypte verdiende miljoenen met de smokkel van wapens, niet alleen door de meer dan 70 tunnels die Israël onder de grens gevonden heeft. Maar ook gewoon via de Rafah-grensovergang. De zoon van de Egyptische president El-Sisi is één van de belangrijkste mannen in dit netwerk. Nu Israël deze grensstrook en de grensovergang helemaal in handen heeft, kan Hamas geen raketten, geen wapens en geen munitie meer krijgen. Zou Israël deze corridor opgeven, dan wordt heel Gaza weer volgepompt met wapens.

Er zijn wekelijks weer grote demonstraties van links tegen Netanyahu. Maar dat

zijn dezelfde mensen die al jaren tegen hem demonstreren en elke reden aangrijpen. Nu zijn het de gijzelaars waar ze voor demonstreren. Ze hebben al jaren geleden gezegd dat ze doorgaan tot Netanyahu's kabinet valt. Een vergelijking. In Nederland is een rechts kabinet gekomen. Stel je voor dat nu heel links Nederland elke week op de been gaat en zegt door te gaan tot het rechtse kabinet valt. Stel je voor dat ze elke week snelwegen blokkeren, protesteren in Den Haag en lelijke dingen roepen over onze minister-president. Dat zou bij ons onvoorstelbaar zijn. Maar dat is wat in Israël gebeurt. Een wettig gekozen regering wordt het leven zuur gemaakt. En dan is ook het Hoogerechtshof en de legerleiding in Israël links. Zeer gecompliceerd.

## Aanslagen

Het blijft mij altijd verbazen hoe Israël aan alle informatie komt over dreigende aanslagen. Zo werd er op de 6, de belangrijkste tolweg in Israël, een busje van de weg gehaald met daarin 13 Palestijnen, die Israël illegaal binnengekomen waren vanuit de Westbank. Eén van hen bleek inderdaad de man te zijn waarover men informatie had gekregen: een terrorist op weg om een aanslag te plegen. Er werden wapens en explosieven in het busje gevonden. De tolweg was een uur gestremd vanwege de grootscheepse actie met politievoertuigen en helikopters.

Ook in Gaza werden terroristen opgepakt, die in een humanitair convoi van de UNWRA meereden. Onvoorstelbaar hoe Israël aan deze informatie komt. Dagelijks worden er aanslagen voorkomen. Maar helaas zijn niet alle aanslagen te voorkomen. Zo kreeg ik een heel kort filmpje van de week. Het was maar 7 seconden! Je ziet een soldaat in een wachthokje staan. Er rijden vrachtwagens langs. Opeens zie je hoe een vrachtwagenbestuurder op het allerlaatste moment zijn stuur omgooit en het hokje ramt. De 24-jarige soldaat was op slag dood. Maar 1 seconde nadat de man zijn stuur omgooide, zie je hoe een bestuurder van een personenauto die als derde reed, ook zijn stuur omgooit en uit zijn auto springt en al rennend zijn pistool trekt. Meer zie je niet. Maar hij heeft de bestuurder neergeschoten om te voorkomen dat hij uit de vrachtwagen zou gaan en meer mensen zou doden. De terrorist ligt nu in een Joods ziekenhuis en wordt door Joodse artsen verpleegd...

Nu bleek deze soldaat uit Nof HaGalil te komen. Gisteravond werd in de dienst voorbede gevraagd voor zijn ouders en zus. Geri Gideon Hanghal woonde vlakbij een gezin uit onze gemeente in dezelfde straat. Hij was op zijn 21<sup>ste</sup> uit India naar Israël gekomen. Eén van de Bnei Manashe, waarvan gezegd wordt dat zij de verloren stam van Manasse zijn. Hij hoefde niet in dienst. Maar hij heeft gesmeekt of hij toch mocht. En om dan zo vermoord te worden!! Hij werd op de militaire begraafplaats op Mount Herzl in Jeruzalem begraven, gelijk

dezelfde dag.

Op de foto zie je de burgemeester van Nof HaGalil op bezoek bij de ouders en zus. Ik ken deze familie van gezicht. Ze komen wel eens in de kringloop. Nu zit de familie 7 dagen shiva, in een grote tent voor het huis van de ouders. We zullen van de week met alle werkers van de inloop en de kringloop erheengaan om ze te condoleren.

Zo is het leven op dit moment in Israël. Er is veel onderhuidse spanning. Maar wat heerlijk om te mogen schuilen onder de vleugels van de Heere. Dat is de veiligste plaats. Wat er ook gebeurt.

## Gebedspunten

- \*voor Gods zegen voor de nieuwe dominee met zijn vrouw Rosa.
- \*voor een goede overdracht van alles
- \*voor een einde aan deze vreselijke oorlog
- \*voor allen die beminden verloren hebben in deze oorlog, zowel in Israël als in Gaza
- \*voor gijzelaars, soldaten, de Israëlische regering, de ontevreden linkse partijen
- \*voor wijsheid voor het oorlogskabinet
- \*voor de ouders en zus van de vermoorde Geri Gideon Langhal
- \*voor onze Camila, dochter van oudering Hilton, die bij het gevaarlijkste kruispunt van de Westbank gestationeerd is, de Tapuach Junction.
- \*voor de beloofde bekering van Israël

Ontvang onze hartelijke groet uit een gewond Israël,

Maarten en Marita - Fam. ds. M.L. Dekker

Als mensen zich op willen geven voor deze nieuwsbrief, graag via onderstaande knop. Lukt dat niet, stuur dan een mailtje naar [nieuwsbriefmldekker@gmail.com](mailto:nieuwsbriefmldekker@gmail.com).

**Aanmelden nieuwsbrief**

Als u deze nieuwsbrief wilt doorsturen naar iemand, kunt u dat veilig doen via onderstaande groene knop.

**Nieuwsbrief doorsturen**

Copyright © 2024 Fam. Dekker, Alle rechten voorbehouden.

**Ons mailadres is:**

dekkernazareth@gmail.com

Wilt u aanpassen hoe u deze emails wilt ontvangen?

U kunt uw voorkeuren aanpassen of u uitschrijven.

**Gebruik deze niet om u aan te melden!**