

Nieuwsbrief 84

Fam. ds. M.L. Dekker - Maarten & Marita
dekkernazareth@gmail.com

POB 2156

Nof haGalil 1751508

ISRAEL

20 december 2023

Update 9, dag 75



'Doe wel bij Sion naar Uw
welbehagen'

Lieve vrienden,

In deze donkere dagen voor Kerst mogen we juist beginnen met te wijzen op het Licht van God dat 2000 jaar geleden geboren werd in Bethlehem. Niet als Palestijn, zoals in deze tijd zoveel door tegenstanders van Israël gesuggereerd wordt, maar als Jood. De Zaligmaker, de Redder van de wereld, is een Jood. Nog steeds. Hij werd beloofd als Jood, is geboren als Jood, heeft geleefd als Jood, is gestorven als Jood, is opgestaan als Jood, is ten hemel opgevaren als Jood. Hij zit als Jood aan de rechterhand van Zijn Vader. Hij zit als Jood op de troon. Hij zal wederkomen als Jood en Zich aan Zijn Joodse broeders openbaren als de Joodse Messias, als hún Messias.

Veel mensen stoten zich aan het feit dat God het Joodse volk uitverkoren heeft. Zij stoten zich eraan dat de Heere nog steeds plannen ten goede heeft voor het Joodse volk, dat Hij Zijn beloften voor het Joodse volk ten uitvoer zal brengen. Zij stoten zich eraan dat de Heere getrouw is aan dat Joodse volk dat zij feitelijk minachten en niet meer als Gods volk zien. Zij stoten zich ten diepste aan Gods soeverein handelen, aan Gods verkiezing van Israël. Zij ontzeggen de Heere in feite het recht om één volk uit te verkiezen en om trouw te blijven aan Zijn beloften, trouw te blijven aan Zijn verbond, trouw te blijven aan het volk dat Hij uitverkoren heeft. Zij ontkennen dat Gods beloften nog gelden, zoals de landbelofte en de belofte dat heel Israël zalig zal worden. Zij zien niet in dat het volk eerst terug zal keren naar het land in onbekeerde staat, maar dat de Heere Zelf hen weer zal levend maken, zodat ze Hem zullen dienen. Zij menen dat de Heere alle beloften alleen geestelijk zal vervullen en zij verzetten zich tegen een letterlijke vervulling. Maar wat heerlijk dat de Heere Zich niet tegen laat houden door onze uitleg. Hij zal elke belofte op Zijn tijd en op Zijn wijze vervullen en het zal veel heerlijker zijn voor het volk Israël en vervolgens voor alle volken, dan wij allemaal kunnen bedenken!

Antisemitisme

En dan zien we dat alles volgens Gods vastgemaakt bestek verloopt. Er staat immers geschreven in Zacharia 12 dat Jeruzalem tot een lastige steen zal gesteld worden voor alle volken en dat al de volken van de aarde zich tegen haar zullen verzamelen? Dat zien we steeds meer gebeuren. We zien het antisemitisme in sneltreinvaart toenemen. Vele groepen verklaren pro-Palestijns te zijn en zijn zo verblind door haat voor Israël. Het is gewoon angstaanjagend om te zien hoe onredelijk mensen worden als het om Israël gaat. Israël wordt het recht ontzegd zich te verdedigen. Men ziet niet dat deze oorlog geen kwestie is van wraaknemen, maar een kwestie van overleven voor Israël. Hamas heeft gezegd dat ze 7 oktober zullen herhalen en herhalen en herhalen tot Israël er niet meer is. Het is een vijand die gericht is op een sadistische uitroeiing van het volk Israël. Haman of Hamas, het scheelt één letter. Maar de bedoeling van Haman was hetzelfde. Uitroeien!

Israël krijgt ook overal de schuld van. Van de week waren er 2 christelijke vrouwen doodgeschoten bij de Holy Family Kerk in Gaza. Direct kreeg de IDF de schuld. Maar de IDF ontkent dat er in die buurt gevechten geweest zijn. Er waren zelfs de dag erna gesprekken geweest met de rooms-katholieke kerk over bepaalde explosies die gehoord waren bij het kerkgebouw. Daarbij werden deze vrouwen totaal niet genoemd. Dus zeer waarschijnlijk zijn deze vrouwen doodgeschoten door Hamas. Maar de patriarch in Jeruzalem geeft de IDF de schuld. We moeten bidden voor deze geestelijke leiders in Gaza en de Westelijke Jordaanoever, dat ze niet meer Israël in alles de schuld geven. Dat hun ogen open mogen gaan en dat ze mogen zien dat wie Israël zegent, zelf gezegend zal worden. Dat geldt nog steeds. Dat ze ook mogen inzien dat Hamas al deze ellende over Gaza gebracht heeft.

Zulke pro-Palestina en anti-Israëlgroeperingen zien niet, dat Hamas een terreurbewind uitoefent in Gaza, dat het de humanitaire hulp steelt en zichzelf ten koste van de burgers verrijkt. Hamas heeft op geen enkele manier het welzijn van de burgers van Gaza op het oog. In een huis van een Hamasleider werd van de week 5 miljoen shekel gevonden, terwijl de gewone man honger lijdt. De leiders hebben alleen hun eigen welzijn op het oog. Zij verblijven in

dure hotels, veilig in het buitenland. Hun zonen brengen zij in veiligheid, vaak ook in het buitenland. Zij baden in weelde van al het geld, dat de EU en de VN zo gul doneren voor Gaza.

Dat is een groot verschil met Israël. Zonen van hooggeplaatste Israëli's dienen aan de frontlijnen. Vorige week werd de zoon van minister Eisenkot begraven. Een elitevechter. Niet veilig in het buitenland, maar aan het front, zijn vaderland verdedigend. Dat maakt ook de verliezen in Israël zo intens verdrietig. De IDF is een beroepsleger, maar er zijn 350,000 reservisten opgeroepen. Iedereen kent iedereen hier. Dus het gaat om de buurjongen, of de dochter van die-en-die, die in Gaza gevallen is. Gewone burgers, die liever niet zouden vechten. Maar nu het voortbestaan van Israël op het spel staat, hebben zij alles gewoonweg uit hun handen laten vallen en hebben ze zich naar hun onderdeel gehaast. Zolang Hamas niet uitgeschakeld is, zal Israël geen rustig moment kennen. Dan zal elke dag opnieuw de dreiging gevoeld worden. Bovendien schiet Hamas nog dagelijks raketten af op Israël. Het zijn er nu al meer dan 15,000. Niet voor te stellen.

Vorige week werden er nog een heel stel lange afstands-raketten afgevuurd op Jeruzalem. Het gaf een heel bizarre situatie. Op allerlei filmpjes is te zien hoe Israël raketten uit de lucht schiet boven de Al-Aqsa moskee. Het 7 oktober bloedbad wordt door Hamas de Al-Aqsa Flood genoemd. Het zou zijn om de Al-Aqsa te beschermen. Maar nu was het juist Israël die de Al-Aqsa beschermde tegen Hamas.

In het noorden blijft Hezbollah ook actief. Dagelijks worden er raketten afgeschoten. Ook daar zal een oplossing moeten komen dat de tienduizenden geëvacueerden naar huis terugkunnen.

Soldatenproject



Het soldatenproject loopt goed. We hebben van geld van het noodfonds uit Nederland cadeaubonnen gekocht voor soldaten. Overal waar we soldaten zien, springen we uit de auto en geven we een cadeaubon waarmee ze bij veel winkels terecht kunnen. We zeggen erbij dat dit door kerken in Nederland is gegeven die geloven in Yeshua ha Mashiach en die het Joodse volk en in het bijzonder de soldaten willen bemoedigen en zegenen. Zo kom je ook tot verrassende gesprekken. We hebben nu psalmboekjes gehaald in Jeruzalem, waarbij de teksten die wijzen naar de Messias in het rood zijn gedrukt. Hopelijk gaan ze nadenken over het waarom hiervan. De meeste soldaten zijn bijzonder blij. Het is niet alleen goed om zo de soldaten te bemoedigen, maar het is ook goed voor de Israëlische economie. Hoe meer er gekocht wordt, hoe beter voor de economie, die in deze tijd grote klappen krijgt. Ook hebben we al verschillende bonnen weggegeven aan geëvacueerde gezinnen.

Gijzelaars

Mensen die zo pro-Palestijns zijn, vergeten voor het gemak dat er nog rond de 130 gijzelaars in Gaza zitten. In- en intriest was het dat vorige week 3 gijzelaars door een fout van de IDF zijn doodgeschoten. Ze bleken al vijf dagen vrij te zijn, nadat hun bewakers door de IDF gedood waren. Ze durfden zich in de hevige gevechten niet te laten zien. Wel lieten ze in een gebouw een SOS in het Hebreeuws achter, met etensresten geschreven. Maar omdat juist in dit gebied Hamas erg actief was met het in de val lokken van de IDF door Hebreeuws te laten klinken en kindergehuil, dacht men dat dit ook een val was. Op een gegeven moment zijn de drie gijzelaars met een witte doek in hun handen naar buiten gekomen. Ze hadden uit voorzorg hun bovenkleding uitgetrokken, zodat de IDF kon zien dat ze geen bomgordel droegen. Ze riepen in het Hebreeuws om hulp. Maar een scherpschutter dacht dat het een val van Hamas was en opende het vuur. Er waren namelijk eerder terroristen met een witte vlag naar buiten gekomen, die toch een aanval openden.

Nu vandaag stond er in de krant dat in het gebouw waar ze gevangenzaten, een hond van de IDF met een camera was geweest. De hond was echter gedood door Hamasstrijders, waarna de strijders door de IDF uitgeschakeld werden. Hierdoor konden de gijzelaars ontsnappen. Nu ze achteraf de hond teruggevonden hebben, bleek de camera nog een tijd doorgewerkt te hebben. Ze konden hierop zien hoe de gijzelaars vrijgekomen waren.

Zo droevig! Ontsnapt aan Hamas, om dan gedood te worden door '*friendly fire*', vriendelijk vuur, waarmee bedoeld wordt dat het door iemand van het eigen leger gebeurd is. Ik vind het altijd een vreselijke term. Het is vuur van vrienden, dat klopt, maar geen **vriendelijk** vuur!

Wat zou het een immense vreugde gegeven hebben als deze jongens bevrijd waren geweest! En dan de anderen die nog gevangen zitten. Oudere mannen, waarvan er enkele op video's te zien en te horen waren deze week. En de

vrouwelijke soldaten! Als die nog leven. En de moeder met de roodharige kinderen! Zouden ze nog leven?

Urija, licht van God

It is with great sadness that we have to announce
that our beloved

Urija Bayer

has left us and is with our Lord Jesus the
Messiah.



Deze nieuwsbrief begonnen we met het licht van God. Deze dagen hebben de Messiaanse gemeenten heel intensief meegeleefd met de familie Bayer, wiens

zoon Urija zwaar gewond raakte in de strijd in Gaza. Urija betekent: licht van God! Vier dagen is er over heel de wereld voor hem gebeden, maar de Heere nam hem weg.

Zijn grootouders zijn toegewijde Duitse christenen, die naar Israël verhuisden omdat ze het volk van Israël wilden zegenen na alles wat hen door de Nazi's was aangedaan. Zij stichtten een bejaardentehuis voor Holocaustoverlevenden en ook een vakantieoord, waar zij groepen Holocaustoverlevenden ontvingen. Dit draaide op Duitse vrijwilligers. Urija's ouders houden nu dat bejaardentehuis draaiende.

Urija was dus niet Joods, was zelfs geen burger van Israël. Zijn familie heeft wel een permanent visum. Hij was dus niet verplicht om in het leger te gaan. Hij was vrijwillig in dienst gegaan en had zich opgegeven voor een elite-commando-eenheid. Ook twee broers vochten in Gaza en een zus zit ook in het leger.

Vorige week donderdag werd Urija in Gaza aan beide kanten van zijn hoofd door granaatscherven getroffen. Artsen hebben geprobeerd zijn leven te redden, maar de Heere had andere plannen. Op zondag nam de Heere hem tot Zich. Hij mocht 20 jaar worden.

In elke krant en nieuwswebsite werd geschreven over het feit dat hij een christen was en zijn leven gegeven heeft voor Israël. Uitgebreid werd vermeld hoe de familie zich als christenen inzet voor Israël. Vanwege zijn grote verdiensten mocht hij als 'goy' (heiden) toch begraven worden op een Joodse militaire begraafplaats.

We zijn gisteren naar de begrafenis geweest in Ma'alot, een stadje hoog in het Noorden van Israël, niet ver van de Libanese grens. Langs de toegangswegen van Ma'a lot stonden overal mensen met Israëlische vlaggen. Bij de ingang kon je een T-shirt krijgen met zijn foto erop met als opschrift: Held van Israël. Veel mensen trokken het shirt aan.

Meer dan duizend mensen kwamen om hem de laatste eer te bewijzen. Er waren heel veel soldaten. Overal zag je allerlei kleuren baretten, die de verschillende eenheden aanduiden. Er waren ook veel Messiasbelijdende Joden, voorgangers, soldaten. Zelfs uit het zuiden van Israël, zoals uit Arad.

Urija was erg geliefd, ook in de Messiaanse gemeenschap.

We stonden geruime tijd te wachten tot de begrafenis zou beginnen. Het was een dicht opeengepakte menigte. Voor me stond een man in een leren jasje. Het was een stralende dag en we stonden in de volle zon te wachten. De man trok zijn jas uit vanwege de warmte en er bleek een afschuwelijk T-shirt onder te zitten. Een skelet in motorpak op een motor, met een duivelse grijns, en eronder de woorden "*Nobody lives for ever.*" Ik vond het zo erg! Ik tikte hem op zijn arm en zei toen hij zich omdraaide: "Ik lees net wat er op je T-shirt staat. Maar Urija geloofde heel zeker in een eeuwig leven, door zijn Messias!" De man zei: "O, dit is zomaar een T-shirt van mijn motorclub. Ik ben een buurman van de familie Bayer." Mijn antwoord was dat hij maar eens bij de familie Bayer op bezoek moest gaan om hen te vragen naar de hoop die Urija had en zij ook hebben wat een eeuwig leven betreft. Dat Urija wel '*lives for ever*', in de hemel! "O, maar iedereen komt uiteindelijk in de hemel!" "Nee, als je zonden niet belijdt en niet aan God om vergeving vraagt, dan kom je niet in de hemel. God zal niet toelaten dat er één enkele zonde binnenkomt in de *olam ha ba* (de toekomstige wereld)!" Zomaar een gesprek op een begraafplaats. Bid dat deze man het eeuwige leven mag leren kennen!

Op het graf zong de rabbi psalm 86, heel toepasselijk als we vers 6 lezen: "Al de heidenen, Heere! die Gij gemaakt hebt, zullen komen, en zullen zich voor Uw aanschijn nederbuigen, en Uw Naam eren." Er volgden allerlei toespraken, waaruit bleek hoe geliefd Urija was bij zijn kameraden. Iedereen had het over zijn stralende ogen en brede lach. Dat hij altijd de eerste was om iemand te helpen of om een moeilijk karwei op te knappen.

De toespraak van zijn moeder was heel bijzonder. Ze sprak in het Duits, maar werd vertaald in het Hebreeuws. Het was zo bijzonder hoe vrijmoedig zij sprak over de Messias. Urija betekent: Licht van God. Maar dat licht was niet uitgegaan bij de dood van haar zoon. Nee, dat Licht heeft 2000 jaar geleden geschinen in Bethlehem, waar een Ster in Jakob is opgegaan. En Zijn Naam is Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vrededorst! Op deze Joodse begraafplaats klonk de naam Yeshua, als Messias van Israël. Wat bij een Joodse begrafenis nooit mag, gebeurde hier. Het was een prachtig

getuigenis dat deze vrouw uitsprak, tot eer van haar Zaligmaker, waar ook Urija al zijn hoop op gevestigd had. Zo was het een heel bijzondere begrafenis.

Israëldag

Komt u naar [de Israëldag de 28ste in Geldermalsen](#)? Dan is er een kledinginzameling voor onze winkel. We zouden erg blij zijn met echt mooie kleding. Misschien ten overvloede even het volgende: het versturen is erg duur geworden. Het is dus erg jammer van het geld om vale, gepilde of kapotte kleding mee te geven. Als het kan, zou u dan alvast winter- en zomerkleding willen scheiden? Graag in aparte zakken met een sticker erop. Dat scheelt erg veel werk in het uitzoeken. Wat kinderkleding betreft, graag alleen zondagse kleren. En de vrouwenvereniging van Geldermalsen alvast heel hartelijk bedankt voor alle moeite van het inpakken! Voor iedereen geldt: Toda raba!!! Hartelijk bedankt!!!

Zegenwensen

We wensen u allen gezegende kerstdagen toe en de nabijheid van de Heere in het Nieuwe Jaar.

Wat dit jaar ons zal brengen? Wij weten het niet. Maar alles ligt in Gods Vaderlijke, voorzienige Hand. Wie aan Zijn Hand en uit Zijn Hand mag leven, die mag de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Vertrouwen, omdat we weten Wie de toekomst in Zijn Hand houdt. Dat wensen we u allemaal toe. Hartelijk dank ook voor al het meeleven. Maar vooral voor uw gebed.

Gebedspunten

- *dat alle overige gijzelaars vrijkomen
- *bescherming voor de soldaten, in het bijzonder voor onze Y. die telkens een paar dagen naar Gaza moet. Hij zit bij de inlichtingendienst
- *dat de Heere spoedig al Zijn beloften voor Israël zal vervullen.
- *dat in Gaza ook het Licht van de God van Israël mag schijnen, ook bij de christenen daar
- *voor alle rouwende families
- *voor Pieter, Annelies en Carel die niet kunnen komen met Kerst

Hartelijke groet en Gods zegen toegewenst,

Maarten en Marita – fam. Ds. Dekker