

Nieuwsbrief 82

Fam. ds. M.L. Dekker - Maarten & Marita
dekkernazareth@gmail.com

POB 2156

Nof haGalil 1751508

ISRAEL

24 november 2023

Update 7, dag 49



'Doe wel bij Sion naar Uw
welbehagen'

Lieve vrienden,

Wat is er weer veel gebeurd in de achterliggende dagen. Met spanning hebben we afgewacht wat voor bestand er afgekondigd zou worden en wat de voorwaarden zouden zijn aan beide kanten. Er zou gisteren om 10 uur een bestand ingaan met Gaza. Nu is het vanmorgen om 7 uur ingegaan, maar na 15 minuten vuurde de Hamas nog vlug een salvo af. In het bestand! Er zullen zo'n 50 vrouwen (geen soldates) en kinderen worden vrijgelaten, gefaseerd. Maar de Hamas weet niet eens waar alle kinderen zich bevinden en hoeveel het er zijn. Bovendien zouden er eerst veel meer gijzelaars worden vrijgelaten, maar de Hamas speelt het spel meesterlijk. Het zijn er nu nog maar 50... De toekomst zal leren of deze wapenstilstand verstandig was.

Wapenstilstand

Wat zal het gevolg zijn van deze wapenstilstand? Israël is het enige land ter wereld dat nooit een oorlog mag winnen. Bij alle oorlogen die Israël vocht sinds 1948, werd de regering door de buitenwacht gedwongen om te stoppen voor de totale overwinning behaald was. In feite is dat ook nu zo. En wat is de rol van Amerika hier nu in? Amerika wil geen 2000 kg-bommen meer leveren, die diep in de tunnels binnendringen. Zogenaamd om burgerslachtoffers te voorkomen. Israël moet het nu doen met 500 kg-bommen, die niet ver genoeg in de tunnels doordringen. Ook de voorwaarden die Amerika nu al noemt voor na de hele oorlog zijn oneerlijk naar Israël toe. We moeten eigenlijk alles wat we nu horen over Gaza en Israël, eens veranderen in Duitsland en de Geallieerden. Dan zie je hoe absurd de eisen zijn. Kreeg Duitsland een adempauze in de geallieerde bombardementen om weer op adem te komen? Kreeg Duitsland zoveel ton aan humanitaire hulp? Kreeg Duitsland na afloop van de oorlog zulke gunstige voorwaarden zoals nu al door de VS aan Gaza beloofd

worden?

Nu worden er minstens 150 gevangenen vrijgelaten en later meer. Eerst vrouwen en jongeren van rond de 18 en 19, maar de meesten zitten vast voor poging tot moord, waarbij sommigen zwaar lichamelijk letsel hebben toegebracht! En bovendien, Hamas krijgt de tijd om zich te hergroeperen en om nieuwe wapens aan te voeren uit Egypte, of zelf te fabriceren. Dat is een slechte zaak. En wat denkt u van de levensgevaarlijke situatie die ontstaat voor de Israëlische soldaten die noord-Gaza bezet houden? In augustus 2014 werd tijdens een officieel bestand 2 Israëlische soldaten gedood en één, Hadar Goldin, door de Hamas ontvoerd. Waarschijnlijk werd ook hij gedood en hebben ze hem meegenomen als dode gijzelaar. Hij is nog steeds niet teruggegeven!



En bij de huidige wapenstilstand worden niet eens alle gijzelaars losgelaten! Hoeveel van hen leven nog? Helaas zullen vele gijzelaars waarschijnlijk al lang naar zuid-Gaza gebracht zijn door tunnels, of naar Iran. De twee vrouwen die

door de IDF gevonden zijn naast het Al-Shifa Ziekenhuis in Gaza waren door de Hamas vermoord! De soldate zou door een Israëliisch bombardement omgekomen zijn. Onderzoek heeft uitgewezen dat ze haar hebben doodgeslagen! Dat werd trouwens al verteld vanuit Palestijnse (!) bronnen in Gaza vóór de IDF haar lichaam gevonden had.

Ziekenhuizen in Gaza

Het blijkt nu dat het waar is wat de IDF al die tijd al gezegd heeft. Ziekenhuizen, scholen, moskeeën, kleuterspeelplaatsen en wat dies meer zij, werden allemaal gebruikt voor militaire doeleinden in Gaza. Juist de plaatsen die militairen moeten eerbiedigen als plaatsen voor humanitaire doelen. Bij ondervraging van gevangengenomen terroristen bleek al dat precies deze plaatsen door de Hamas gebruikt werden. Ze zeiden: De Hamas weet dat Israël deze doelen nooit aanvalt. Raketinstallaties werden aangetroffen door de IDF vlak naast scholen en speelplaatsen, een wapenfabriek onder een moskee, zovele tunnels onder ziekenhuizen en scholen.



Onder het Al-Rantisi ziekenhuis werd een bunker ontdekt met zeer duidelijke sporen van gijzelaars die daar gevangen hebben gezeten. Een leeg babyflesje met speen, luiers, een jurk van een vrouw op een stoel met touw bij de poten, gebruikt om iemand aan de stoel vast te binden. Een gordijn voor een lege muur, met een bank ervoor, bedoeld als achtergrond om een video te maken van gijzelaars? Een motorfiets in die bunker, met kogelgaten van de gevechten op 7 oktober. Er lag ook dodelijk wapentuig! En dat alles onder een kinderziekenhuis??

Dan het Al-Shifa ziekenhuis, waarnaast de 2 vermoorde gijzelaarsters zijn teruggevonden. Op de veiligheidscamera's van het ziekenhuis zelf is duidelijk te zien dat op 7 oktober een Nepalese en een Thaise gijzelaar het ziekenhuis worden binnengebracht. De een op een stretcher, hevig bloedend, terwijl één been naast de stretcher bungelt en de ander wordt duidelijk tegen zijn wil meegesleurd door de hoofdingang. Er werden partijen wapens aangetroffen,

onder meer achter de MRI-scan in het ziekenhuis! Er was een commandokamer in het ziekenhuis. Het bleek bovendien dat Hamascommandanten zich gewoon verkleedden als ziekenhuispersoneel en zo in medisch uniform bevelen gaven. Er liepen soms wel 100 Hamas of Islamic Jihad strijders rond in medisch uniform.

Er werden ook commandokamers van de Hamas gevonden in de bunkers onder het ziekenhuis, totaal leeggehaald, maar je zag het internet nog zitten. De elektriciteitskabels en de waterleidingen kwamen van het ziekenhuis! Er waren airco's, wc's, een keuken, slaapgelegenheden, maar alles was leeggehaald, waarschijnlijk toen de Hamas begreep dat Israël werkelijk het ziekenhuis en de bunkers in zou gaan. Sommige tunnels waren afgesloten met drukbestendige veiligheidsdeuren, die de IDF opgeblazen heeft. Er bleek in noord-Gaza een enorm tunnelsysteem, waarvan de hoofdtunnels overal in het Al-Shifa Ziekenhuis eindigen.

Burgerslachtoffers

Israël gaat zo voorzichtig mogelijk te werk om zo min mogelijk burgerslachtoffers te maken. We hoorden dat een man in Gaza onverwachts een telefoontje kreeg van de IDF dat hij bij allemaal grote flatgebouwen moest gaan zeggen dat de gebouwen gebombardeerd zouden worden. Hij vroeg om een bewijs en de IDF schoot daarop direct een lege bom naar een flatgebouw, die het gebouw aantikte, maar die niet ontplofte. De man is uren aan de telefoon geweest en kreeg steeds meer opdrachten om andere gebouwen te laten ontruimen. Er vielen daar dus geen slachtoffers!

De IDF is het Al-Shifa Ziekenhuis binnengegaan zonder dat er ook maar iemand gewond is geraakt. Israël heeft 32 draagbare couveuses geleverd voor neonatale baby's, die in een lange rij Rode Halve Maan-ambulances via een door de IDF beveiligde corridor naar een ziekenhuis in het zuiden van Gaza zijn

overgebracht, met bemiddeling van Egypte. Zó gaat Israël te werk. Geen enkel ander leger ter wereld is zó voorzichtig! En dat terwijl je kunt stellen dat ook heel veel burgers in Gaza medeverantwoordelijk zijn voor de massamoord. Peilingen hebben aangegeven dat 75% van de Gazanen achter de Hamas staat.

Onschuldige burgers in Gaza

In heel de wereld worden de 'onschuldige' burgers van Gaza genoemd. Er zullen zeker heel veel onschuldige burgers zijn. Maar helaas zijn dat er veel en veel minder dan de meeste mensen denken. De Hamas is al bijna 20 jaar aan de macht. Dat betekent dat de hele bevolking al 20 jaar gehersenspoeld is. En helaas begint dat zo ontzettend vroeg, al op de kleuterschool, de lagere school, zomerkampen. Deze kinderen wordt geleerd elke Jood als een doodsvijand te zien die niet waard is om te leven. Kinderen worden in zomerkampen zelfs getraind als terroristen. Onvoorstelbaar. Op feestjes van lagere scholen wordt nagespeeld hoe Hamasstrijders een Israëlische militair gevangennemen en liquideren, terwijl de ouders instemmend toekijken!



De jonge mensen die nu tussen de pakweg 24 en de 35 zijn, hebben al zoveel jaar hersenspoeling en indoctrinatie achter de rug dat ze nergens anders aan kunnen denken. Dat zijn zeker geen onschuldige burgers. Kinderen van 2023 zijn de terroristen van 2043, wordt hier gezegd. Als het waar is dat de helft van de bevolking van Gaza jonger dan 18 is, dus zo is opgevoed, hoeveel 'onschuldige' burgers zijn er dan in Gaza?

Op de Zwarte Zaterdag van 7 oktober kwamen na de terroristen meer dan duizend burgers naar de kibboetsen, ook moordend, verkrachtend en plunderend, sommigen gewapend met messen. Mannen, vrouwen, ook kinderen zelfs van een jaar of 10 kwamen de kibboetsen binnen. Oude mannen

zelfs van 70, 80 jaar! Een jong meisje met een roze T-shirt, waarvan te zien is dat ze vrolijk wegfietst op een gestolen fiets. Alles van waarde werd in veel huizen gestolen en ook veel huizen werden daarna in brand gestoken.

Je ziet hoe een burger een fiets op z'n pick-up laadt, wat meubels. O ja, en dan ook nog in het voorbijgaan even een peuter van een jaar of 3 die huilend naar zijn ouders zoekt, tussen het huisraad slingert achter op de pick-up, mee naar Gaza. Geen wonder dat de Hamas niet weet waar al de kinderen zijn! Hoeveel zijn er meegenomen door 'onschuldige' burgers?

Een bejaarde vrouw die in haar eigen golfkarretje, dat bejaarden hier gebruiken zoals bij ons een scootmobiel, door Hamasstrijders en een burger meegenomen is en rondgereden werd in Gaza. En in een ander gestolen golfkarretje wordt nemen burgers een (jonge?) gijzelaar mee bedekt met een wit laken. Onschuldige burgers?



En wat te denken van de 'onschuldige' burgers die zoveel jaren gewerkt hebben in die kibboetsen? Rond 17.000 Gazanen hadden een vergunning om in Israël te werken. Sommigen onder hen waren ogen en oren van de Hamas. Op 7 oktober kwamen de terroristen met zeer gedetailleerde plattegronden en geschreven aanwijzingen over de kibboetsen. Hoe kon het dat in sommige kibboetsen eerst degene doodgeschoten werd die de sleutel had van de wapenkamer van de kibboets? Zodat niemand meer bij de wapens kon komen? Details waar wij niet eens aan denken! Op veiligheidscamera's zijn sommige van die werkers herkend door overlevenden. Mensen die aan hun tafel gegeten hadden! Ik las in een column van Leon de Winter: Het Kwaad at mee aan de keukentafel. In deze dorpen bij Gaza woonden juist de linkse Joden, vredesactivisten, die zieke Gazanen naar ziekenhuizen in Israël reden waar ze gratis behandeld werden, die ze werk verschafften en als vrienden behandelden, verjaardagen samen vierden... Juist zij geloofden in vrede met Gaza en hoopten op open grenzen. En op 7 oktober gingen de grenzen open... En dan die 'onschuldige' burgers die de gijzelaars met stokken sloegen in Gaza? Of zoals op het filmpje dat ik gisteravond toegestuurd kreeg? Meestal kijk ik zulke filmpjes niet, maar ik dacht dat het een foto was op Whatsapp. Maar het bleek een filmpje te zijn van een dode Israëlische soldaat in Gaza, waar iedereen bovenop ging staan, zelfs op zijn hoofd. Ik zag maar een paar seconden, maar het was genoeg om slecht te slapen. Het zal je eigen kind maar zijn, dat je zo op de grond ziet liggen! Zijn ouders hebben in feite levenslang gekregen door zo'n film! En welke 'onschuldige' burger heeft dat filmpje gemaakt?

En dan de 'onschuldige burgers' van Gaza die overal gejuicht hebben en snoepjes uitgedeeld vanwege de grote overwinning?

En dan de Palestijnse journalisten die met de Hamas Israël binnenkwamen en alle gruwelijkheden fotografeerden en als eersten aan Reuters en CNN leverden? Waren zij uitgenodigd om mee te komen?

Wat zijn die arme moslims in Gaza verblind door haat. Dan zie je dat de Islam een satanische godsdienst is. Bij ons in de gemeente wordt veel gebeden voor de Gazanen. Of de Heere Jezus Zich aan hen wil openbaren. Of Hij ze

verlossen wil van de haat en vullen met Zijn liefde.

Maarten preekte afgelopen week over 2 Sam. 22:29: Want Gij zijt mijn lamp, o HEERE, en de HEERE doet mijn duisternis opklaren. Een vuurtoren kan kilometers ver schijnen, maar het licht van de Heere is oneindig sterk. Het zal eens weer schijnen in Israël, maar het reikt ook tot in Gaza. Het kan schijnen in de tunnels, bij de gijzelaars, maar ook bij de Hamas. Laten we bidden dat de Heere Zich openbaart aan Zijn volk Israël, maar ook aan het volk van Gaza.

Regens

In Israël is de winter aangebroken. Er zijn hevige regens geweest en op de Hermon heeft het al gesneeuwd. Ook in Gaza is het noodweer geweest afgelopen zondag. Hierbij zijn zelfs tunnels onder water gelopen waarbij Hamasstrijders verdronken zijn. Ook heeft de IDF Hamasstrijders kunnen uitschakelen omdat zij in paniek uit de vollopende tunnels kropen. Maar regen is vreselijk voor alle vluchtelingen.

Gebed

Wat kun je zeggen na zo'n nieuwsbrief? Dan kun je alleen wijzen op het machtigste wapen, het gebed! Op het gebed wil de Heere wonderen doen! Voor het Joodse volk, maar het is ook zo nodig voor de Palestijnen!

Gebedspunten

- *Voor de gijzelaars die vrijgelaten worden, die levenslang getraumatiseerd zijn
- *Voor de vrijlating van alle overige gijzelaars
- *Voor alle rouwende families
- *Voor wijsheid voor de Israëliische regering
- *Voor de IDF-soldaten die nog in Gaza zijn
- *Dat de Hamas zich aan het bestand houdt
- *Dat de Hamas in verwarring gebracht wordt door de Heere en dat ze fouten gaan maken
- *Dat alle strijdende partijen van Gaza tot bekering mogen komen of ten val
- *Dat ook de Joodse soldaten tot bekering mogen komen en de Heere Jezus als hun Messias mogen leren kennen
- *Voor de onschuldige en de schuldige burgers in Gaza
- *Voor de christenen in Gaza

Dankpunten

- *Voor de vrijlating van vrouwen en kinderen
- *Voor de overvloedige regens
- *Voor het openlijk aanroepen van de God van Israël door soldaten van de IDF
- *Voor mogelijkheden die deze oorlog biedt om te getuigen van onze enige Hoop
- *Voor het gebed en meeleven, voor Israël, ook voor onze gemeente en voor onszelf

Hartelijke groet en Gods zegen toegewenst,

Maarten en Marita – fam. Ds. Dekker



PS Een speciaal verzoek om goede, schone kleding en sieraden voor onze kringloop. Onze opslag is bijna leeg en er zijn maar 14 dozen onderweg. We zijn dringend verlegen om echt mooie kleding. Onze kringloop wordt druk bezocht en is samen met onze koffieshop een plaats van troost in deze chaotische tijd. Het wordt alleen maar drukker nu. Een vriendelijk verzoek om als gemeente of vrouwenvereniging contact op te nemen met dhr. G. Roukens, die het vervoer naar Israël regelt. Zijn telefoonnummer is verkrijgbaar op het Bureau. Van harte aanbevolen! In een volgende brief hopen we meer over de projecten te schrijven.

