

Nieuwsbrief 80

Fam. ds. M.L. Dekker - Maarten & Marita

dekkernazareth@gmail.com

POB 2156

Nof haGalil 1751508

ISRAEL

1 november 2023

Update 5, dag 26



'Doe wel bij Sion naar Uw
welbehagen'

Lieve vrienden,

Na een aantal updates achter elkaar nu wat langere tijd ertussen. Aan de ene kant is er zoveel te schrijven. Aan de andere kant is het ook zo moeilijk om het te schrijven. Nog elke dag horen we verhalen waarvan we denken: Dit is het ergste dat we tot nu toe gehoord hebben. En dan komt er een nog gruwelijker verhaal. Het is soms haast niet meer te verwerken, zoals het verhaal dat we gisteren hoorden. Je weet dat het waar is, maar je gevoel en zelfs je verstand kan niet accepteren, dat zoiets mogelijk is.

Dankdag in Israël?

Vandaag is het dankdag in Nederland. We kregen de vraag hoe we nu in deze omstandigheden in Israël dankdag kunnen houden. Na alles wat er gebeurd is, na alles wat er nu gebeurt, heel deze vreselijke oorlog. Hoe kan Israël dankdag houden?

Wel, Israël is juist aangevallen op dankdag! Hier in Israël hebben wij 8 dagen Loofhuttenfeest, 8 dagen dankdag! Het Loofhuttenfeest is niet alleen een herinnering aan de zorg van de Heere tijdens de woestijnreis, maar het is ook een dankfeest voor de oogst. Dat zie je overal in de loofhutten.

In elke soekka verwijst er wel iets naar de oogst, als het goed is. Slingers met vruchten, platen met de 7 belangrijkste vruchten en granen van het land Israël, maar soms ook echte vruchten.

De Samaritanen hangen heel het plafond van de soekka zelfs vol met echt fruit, dat in prachtige patronen wordt opgehangen.

De laatste dag van het Feest is Simchat Thora, Vreugde der Wet. Dan vieren de religieuze Joden dat de hele thora uitgelezen is in 1 jaar en wordt er weer overnieuw begonnen met de lezing ervan.

Wat de Messiasbelijdende Joden betreft, zij vieren Sukkot, al dan niet met een

loofhut. Maar velen nemen aan dat de Heere Jezus tijdens het Loofhuttenfeest geboren is. Zij gaan dan uit van de aankondiging van de engel Gabriël aan Zacharias. Het is bekend wanneer de dagorde van Abia diende, dat was rond de maand juni. Als je daar 6 maanden bij optelt voor de aankondiging aan Maria, dan zou dat in december geweest zijn. Johannes de Doper zou dan rond Pesach geboren zijn en na 6 maanden de Heere Jezus, dus met het Loofhuttenfeest. Zij zeggen dat als Hij op de eerste dag van het Loofhuttenfeest geboren zou zijn, dat Hij dan op de achtste dag besneden zou zijn, op Simchat Thora, de Vreugde der Wet! Deze uitleg verklaart trouwens ook waarom Johannes bij het begin van zijn optreden, dus rond zijn dertigste verjaardag, zoveel mensen kon ontmoeten. Die waren allemaal op weg naar Jeruzalem, voor het Paasfeest, of ze kwamen terug. Daarbij moesten ze de Jordaan oversteken bij Jericho. Dan zou de Heere Jezus rond Zijn dertigste verjaardag bij het begin van zijn optreden ook naar Jeruzalem opgegaan zijn voor het Loofhuttenfeest. Hij moest dus op de terugweg ook de Jordaan oversteken op de plaats waar Johannes doopte. Johannes heeft dus waarschijnlijk gepreekt en gedoopt vanaf Pesach tot vrij kort na het Loofhuttenfeest. Wat nu Simchat Thora heet, wordt door de evangelist Johannes de laatste dag, de Grote dag van het Feest, genoemd. En juist op deze dag heeft de vreselijke aanval op het volk plaatsgevonden, dus op één van de dankdagen!



Dankt God in alles

Paulus schrijft dat we God in alles moeten danken. Er staat niet: Dankt God **voor** alles. Nee, **in** alles. Dat is: in alle omstandigheden. Omdat we weten dat de Heere erbij is. Het loopt Hem niet uit de hand. Ook niet in deze oorlog! Er is ondanks alles, toch dankensstof, want het had nog veel erger kunnen zijn! Er wordt nu gezegd dat deze Hamasterroristen al lange tijd getraind hadden om een heel grote aanval te doen, samen met de Hezbollah. Dit was het plan van Iran, om zo Israël te veroveren. De datum voor deze gezamenlijke aanval was vastgesteld. Het was de bedoeling dat ze vooral de legerbases zouden aanvallen. Na verovering moesten ze daar een paar man achterlaten en dan verder doorstoten landinwaarts. De Hezbollah vanuit het noorden, de Hamas vanuit het zuiden.

Maar toen de Hamas er lucht van kreeg dat er een groot openluchtfestival zou zijn met veel jonge mannen en vrouwen, hebben ze met beide handen de kans om te moorden en te verkrachten aangegrepen en zijn ze Israël eerder binnengevallen dan de afgesproken datum. Door hun haat en bloeddorst en lust zijn ze niet verder gekomen dan de grensstrook. Ze hebben vol trots hun eigen gruwelen gefilmd en op internet gezet. En hun oorspronkelijke strategie zijn ze totaal vergeten. De Hezbollah was hierdoor verrast. Zij hadden gerekend op de afgesproken datum. En op dit moment is het de vraag of ze nog mee gaan doen, want het verrassingselement is nu natuurlijk voorbij. Israël is op alles voorbereid in het noorden. En als je kijkt hoe slecht Libanon er economisch aan toe is, dan zou het verstandig zijn als ze zich buiten deze oorlog houden. Maar je ziet, dat als er haat in het spel is, mensen niet meer verstandig zijn. Dan hebben we toch de bewarende en sparende hand van de Heere mogen opmerken. Hij heeft Zijn beschermende hand heel even weggetrokken van over Israël. Maar de vijand kan niet verder gaan dan dat de

Heere toelaat. De Hamas en ook de Hezbollah hebben niet het oorspronkelijke plan kunnen uitvoeren om heel Israël te bezetten.

Hezbollah

Voor ons in Galilea is dat inderdaad de grootste spanning op dit moment, of de Hezbollah gaat meedoen. Ze schieten nu regelmatig wat raketten af. Het lijkt wel of ze willen tonen dat ze toch meedoen. Maar dit is geen volledige inzet van alle raketten die ze hebben. De vraag is of dit zo zal blijven. Elke nacht gaan we naar bed met de spanning of het luchtalarm zal afgaan. Vorige week, de nacht nadat het grondoffensief in Gaza begon, zaten we om 2 uur 's nachts opeens recht overeind in bed. We zeiden: Het is begonnen! Er kwamen veel zeer zware bommenwerpers over. Het bleef maar dreunen. Minutenlang. We hebben eerst gebeden. We dachten echt dat dit vliegtuigen waren op weg naar Libanon. Maar op internet was niets te vinden over Libanon. Ook de volgende dagen kwam er geen informatie over deze vliegtuigen naar buiten. We vragen ons nu af of dit Amerikaanse bommenwerpers zijn geweest, die in Irak of Syrië doelen onder handen hebben genomen. Er liggen twee grote Amerikaanse vliegdekschepen voor de kust van Israël.

Gijzelaars

Er zijn van de 239 gijzelaars 4 gijzelaars vrijgelaten, maar er is ook een soldate bevrijd door het leger. Er wordt niet gezegd hoe het meisje bevrijd is. Dat zou andere reddingsacties in gevaar kunnen brengen. Daar zwijgt het leger in alle talen over. Er is een video verschenen van 3 vrouwen, gijzelaarsters. Het was

duidelijk dat ze moest zeggen wat de Hamas wilde horen. Een wrede psychologische oorlogsvoering. Bovendien wordt er ook telkens gezegd dat er gijzelaars omkomen bij de bombardementen van Israël. Er schijnen besprekingen te zijn over het vrijlaten van gijzelaars met een buitenlands paspoort. Maar alles is erg onzeker. Hoevelen zullen er nog leven? Er zijn ook kleine kinderen en baby's bij. Vreselijk! Zelfs waarvan de ouders vermoord zijn! We hadden vanavond een Bijbelstudie met onze Spaanssprekende leden in Afula en we hoorden van ouderling Hilton dat er minstens 30 gijzelaars bevrijd zijn en in Israëlische ziekenhuizen liggen. Maar dit schijnt nog stilgehouden te worden. We hopen dat het waar is!

Soldaten



Er zijn al meer dan 300 soldaten vermoord en gesneuveld op 7 oktober. Maar ook nu komen er soldaten om in Gaza. Op dit moment staat de teller op 17. Oorlog is iets vreselijks.

Het hele land is ontwricht. Meer dan 300.000 reservisten zijn opgeroepen. Elke familie heeft wel of familieleden of vrienden in het leger. Sommige fabrieken draaien maar op halve kracht, omdat zoveel werkers zijn opgeroepen. Ook oogsten dreigen verloren te gaan.

Wij zijn als gemeente begonnen met het uitdelen van cadeaubonnen aan soldaten. Aan de binnenkant heb ik geschreven: Brachot me kehilat Nechama: Zegen toegewenst door Gemeente Nechama. Om ze te bemoedigen, ook om ze te helpen om de hoognodige dingen te kopen. Velen zijn in haast vertrokken en kunnen nog van alles gebruiken. Het is een enorme klus voor het leger om zoveel reservisten van eten en kleding etc. te voorzien. We geven ze via familieleden en via gemeenten. Of zelfs als we op straat reservisten naar de bushalte zien lopen. Je hart bloedt bij het zien van al die jonge levens.

Westelijke Jordanoever

Overall in de Westbank zijn nu grote demonstraties geweest, zoals in Ramallah. Duizenden en duizenden Palestijnen marcheerden door de straten en scandeerden de leus: Heb je een geweer, dat je anders gebruikt om af te schieten op een bruiloft? Gebruik het nu om een Jood te doden of geef het aan de Hamas (dan doet die het voor je!) Dit is dus de hoofdstad van de 'gematigde' Fatah organisatie. Mahmoud Abbas noemt zichzelf de commandant van de Jihad fighters!

De hele Westbank kookt! Wij kijken aan het eind van onze straat uit op Jenin, dat net ten zuiden van Afula achter het veiligheidshek ligt in de Westbank. We zijn zo vaak in Jenin geweest. We hebben er veel Nieuwe Testamenten uitgedeeld. Dan keken we of er geen klanten waren in een winkeltje en dan

kochten we wat. We maakten een praatje en gaven een Nieuw Testament met een foto van Nazareth op de voorkant: "Hier! Heb je wat goeds uit Nazareth! Dat is goed voor je hart!" Dat pakten ze altijd aan. Maar we zullen nu waarschijnlijk nooit meer naar Jenin kunnen. Vorige week heeft het leger opnieuw een Hamascel uitgeschakeld, nu in een moskee en gisteren zijn er ook terroristen gedood. Dat is dus maar op korte afstand van ons. Als de Westbank mee zou gaan doen en hier door het veiligheidshek breekt, daar moet je niet aan denken! Dat is heel dichtbij!

Verder zijn er ook gewelddadigheden tussen kolonisten en Palestijnen in de Westbank. Vorige week kwam er een verhaal naar buiten dat een groep van 4 kolonisten, waarvan één een soldaat op verlof, een Palestijn hadden gedood in zijn eigen olijfgaard. Het werd breed uitgemeten in de westerse pers. Maar nu hoorden we een ander verhaal. Die soldaat was op verlof bij zijn familie in de Westbank. Hij liep op Shabbatmorgen met zijn vader en zijn twee jongere broertjes in hun eigen boomgaard, maar zij werden aangevallen door een aantal Palestijnen met bijlen! De soldaat heeft uit zelfverdediging geschoten. Wat is het echte verhaal?

Waarheid

Het is een heel groot probleem in deze oorlog: wat is de waarheid? Er worden opzettelijk zoveel leugens verspreid! Als er vanaf 7 oktober bijna 8000 slachtoffers in Gaza gemeld worden door de Hamas, dan weet niemand het werkelijke aantal. De Hamas stuurt alleen maar leugens de wereld in. Elk cijfer wordt enorm opgeblazen. Als ze bij die 8000 ook alle terroristen meetellen, die op 7 oktober zijn gedood, dat zijn er minstens duizend. Dat neemt niet weg natuurlijk dat het een vreselijke oorlog is voor de bevolking van Gaza! Laat dat wel gezegd worden!

Het probleem is ook dat veel westerse media zo ontzettend pro-Palestijns zijn,

dat het nieuws niet meer te vertrouwen is. Het lijkt wel of de hele wereld verblind is door haat. De demonstraties in allerlei landen, waarbij geroepen wordt dat Palestina bevrijd moet worden van de rivier tot de zee! En de onverdraagzaamheid, het anti-Semitisme gaat eigenlijk nog dieper dan haat tegen Israël. Het wordt haat tegen de God van Israël! Ook allerlei christelijke instellingen krijgen meer en meer te maken met haat en zelfs met aanvallen.

Troost

Maar het is onze troost dat Palestina eens werkelijk vrij zal zijn. Van de rivier tot de zee. Maar niet Jodenvrij! Dan zal de naam Palestina ook niet meer gehoord worden. Zingen we niet: Van zee tot zee zal Hij regeren? Dan zal alles door de vrede bloeien!

Dat zal niet door Netanyahu bewerkt worden! We zien overal de leuzen: Beyachad nenatzeach! Samen zullen we overwinnen!



Op elk kruispunt, op grote billboards, zelfs op het glas van straatlantaarns. Maar helaas staat er niet: Met Gods hulp zullen we overwinnen. Maar die dag zal toch komen. Israël zal eens buigen voor haar Messias. Dan zal de vrede komen, van de rivier tot aan de zee. Door de Vredevorst! Psalm 72 spreekt daar heel rijk over. Daar zien we naar uit! En we horen toch in alles Zijn naderende voetstappen! Hij komt!

Gebed gevraagd

- * Graag nog steeds jullie gebed voor Annie Nessim, dat ze haar middelvinger weer kan bewegen, zodat ze ook de gemeentezang in Nahariya weer kan begeleiden
- * Voor alle diepbedroefde families, in Israël, maar ook in Gaza
- * Voor de gijzelaars, dat ze vrij mogen komen.

<https://firmisrael.org/praybyname/>

- * Voor de kinderen die wees geworden zijn op 7 oktober
- * Ook voor de kinderen in Gaza
- * Voor alle soldaten, ook de Messiasbelijdende, uit onze gemeente, uit andere gemeenten. Dat ze een lichtend licht mogen zijn
- * Voor de Israëlische economie
- * Voor ons, het is emotioneel erg uitputtend. Ook voor onze kinderen in Nederland, Pieter & Annelies, Carel die bezorgd zijn
- * Dat de oorlog spoedig over mag zijn
- * Dat de Vrededorst spoedig komen zal om de werkelijke Vrede te bewerkstelligen

Hartelijke groet,

Maarten en Marita – fam. Ds. Dekker

