

Nieuwsbrief 86

1 bericht

Fam. ds. M.L. Dekker <dekkernazareth@mail.mailchimpapp.com>
Antwoord: dekkernazareth@gmail.com
Aan: tanjaderijder@kliksafe.nl

vr 16 feb. 2024 om 14:10

[View this email in your browser](#)

Nieuwsbrief 86
Fam. ds. M.L. Dekker - Maarten & Marita
dekkernazareth@gmail.com
POB 2156
Nof haGalil 1751508
ISRAEL
16 februari 2024

Update 11, dag 133

'Doe wel bij Sion naar Uw
welbehagen'

Lieve vrienden

Deze nieuwsbrief willen we deze keer niet beginnen met nieuws over de oorlog, maar met het nieuws over onze gemeente. Zoals u weet, heeft de Heere ons duidelijk teruggeroepen naar Nederland. We mochten ervaren dat het werk afgerond moest worden. Hierin hebben we biddend onze weg gezocht, met het oog op het belang van de gemeente in Israël en de overdracht van al het werk. Vandaar dat we pas eind dit jaar naar Nederland terugkeren. Het leek begin vorig jaar nog zo'n lange tijd, maar nu met de oorlog weten we ook waarom we nog zo lang moesten blijven. Bovendien mogen we juist nu in deze moeilijke oorlogstijd de zegen van de Heere in de gemeente ervaren.

Opvolging als predikant

Verheugd mogen we u meedelen dat de Heere in mijn opvolging als predikant van de gemeente Nechama heeft voorzien. Diaken Ari Ben Dayan volgt al 4 jaar bij mij een theologische opleiding en bovendien al een jaar de deeltijdsopleiding

van het *Israel College of the Bible* in Netanya. Dit is een theologische opleiding van één dag in de week voor zowel Messiasbelijdende Joden als Christen-Arabieren. Ari werkt al een aantal jaar in ons beit-cafe, samen met zijn vrouw Rosa.

Ari had wel eens verteld hoe de Heere hem uit zijn zondige levenswandel in Peru geroepen had en hoe hij al in Peru in Gods Koninkrijk mocht werkzaam zijn in een beginnende gemeente. Toen zijn moedergemeente hem met anderen verder wilde uitzenden, dieper het Amazonegebied in, heeft hij nee gezegd, omdat hij de kans kreeg om met zijn gezin naar Israël te emigreren. Hierin kreeg hij echter de Heere tegen. Hij voelde in Israël zo duidelijk dat hij nee gezegd had tegen de roeping van de Heere. En wat was hij dankbaar dat de Heere hem later ondanks alles weer riep, nu om samen met zijn vrouw in Balalaika te gaan werken. Hij was het niet waardig dat de Heere nog werk voor hem had. Toen ik in de kerkenraad aankondigde dat ik door de Heere was teruggeroepen naar Nederland, begon er een worsteling in zijn hart. En de Heere gaf duidelijkheid. Twee keer mocht Ari met opening hierover spreken op een kerkenraadsvergadering. Dit tot grote blijdschap en verwondering van de kerkenraad, die mocht zien hoe de Heere in mijn opvolging voorzag. Eind januari zijn Deputaten op bezoek geweest, die Ari ook graag wilden horen. Ari mocht in alle ootmoed vertellen hoe de Heere in zijn leven gesproken had. Wat een diepe vreugde gaf het ook bij Deputaten om te zien hoe de Heere werkt. Als de Heere werkt, wie zal het keren?

Ari zal DV in oktober bevestigd worden. Tot die tijd blijf ik hem verder lesgeven en volgt hij ook de lessen in Netanya. Ook na mijn vertrek zal hij nog lessen blijven volgen. Dat zal nu verder uitgewerkt worden.

Gemeente en outreach

Het is een zegen hoe de Heere in de ambten voorziet. Ari is pas tot ouderling verkozen. En als diaken is Sergio in zijn plaats gekozen, de zoon van ouderling Hilton, die van de week zijn verkiezing heeft aangenomen. Over DV 2 weken hoop ik ze te bevestigen. We zijn erg blij met Sergio. Deze jongeman is vorig jaar gedoopt, na een krachtdadige verandering in zijn leven. Hij heeft te kennen gegeven dat hij ook de theologische opleiding in Netanya wil gaan volgen en misschien een verdere theologische opleiding. We bidden dat de Heere hem gebruiken wil in Zijn Koninkrijk.

We mochten juist in deze tijd verschillende nieuwe mensen verwelkomen, zowel op de wekelijkse Bijbelstudie in Balalaika, als in de kerkdiensten. Een moslim, die zoekend is; een (ex-)moslimmeisje dat nu op doopcatechisatie zit. Ook iemand die volslagen atheïst was en al langere tijd naar de gemeente komt, volgt nu apart doopcatechese. Het is ook verblijdend dat de vorig jaar gedoopte jeugd elke week bij ons thuis komt, omdat ze graag verder onderwezen willen worden.

Ook in Balalaika en Yad Nechama zien we hoe de Heere werkt. De moslim die nu naar de gemeente komt, heeft lange gesprekken met Ari gevoerd. Ook Ron,

die eerst in de kringloop werkte, en nu Ari vervangt als hij voor studie weg is, heeft vele gesprekken met mensen.

Vanaf het begin van de oorlog zijn we opengebleven. Ook toen het erg spannend was in de eerste dagen en niet alle winkels open waren vanwege de dreiging van raketten. Als een getuigenis naar de mensen: "We zijn er voor jullie. Ook in deze dagen. En we zijn niet bang. De Heere is bij ons." Het gaf juist gelegenheid om te getuigen van de hoop die in ons is. Van de Vredevorst Die gekomen is en komen zal. Er is meer openheid in deze tijd van verwarring en onrust. Veel mensen komen ook elke dag even neuzen bij de mooie kleding in Yad Nechama en drinken daarna wat in Balalaika. Nuha heeft haar handen vol aan de kringloopwinkel.

De financiële administratie heeft Marita nu overgedragen aan Ari en Nuha. Ze kijkt wel elke week mee en begeleidt hen bij alles. Ari blijft 2,5 dag in de week in Balalaika werken. Ron vervangt hem de andere dagen. Rosa werkt de hele week. Nuha zal de meeste administratie doen, maar ze valt onder Ari, die de werkers zal aansturen.

Ook het soldatenproject heeft zijn voortgang. Wat hebben we al veel cadeaubonnen uitgedeeld.

Dag 133

Vandaag is het dag 133 van de oorlog. Onvoorstelbaar dat de oorlog die Hamas begonnen is, al zo lang duurt. Onvoorstelbaar dat er nog meer dan 130 gijzelaars dus al 133 dagen gevangengehouden worden in de donkere tunnels onder Gaza, of in privé-woonhuizen, zoals ook het geval blijkt te zijn. 133 dagen, waarin familieleden niet weten of hun geliefden nog in leven zijn. Gevreesd wordt dat meer dan 30 gijzelaars vermoord zijn. Dan zijn er nog ruim 100 gijzelaars, waaronder vrouwen en kinderen, die nu al 133 dagen onder de vreselijkste omstandigheden vastgehouden worden.

Israël krijgt veel kritiek, maar bedenk dat de oorlog vandaag al zou kunnen ophouden als Hamas de gijzelaars vrij zou laten. Nu gaat Israël door. Het laatste Hamasbolwerk is Rafah. Daar zitten de 4 laatste bataillons van Hamas, met waarschijnlijk vele gijzelaars.

Twee gijzelaars bevrijd

Maandagmorgen was er grote vreugde. Bij een gewaagde operatie in Rafah zijn twee gijzelaars bevrijd, twee zwagers van 70 en van 60 jaar oud. Zij werden al die tijd gevangengehouden door een "onschuldige" familie in een privé-woonhuis, inderdaad in Rafah. Ze verkeerden in redelijk goede gezondheid, ondanks het feit dat ze maar mondjesmaat te eten hadden gekregen.

Israëlische commando's slaagden erin de gijzelaars ongedeerd te bevrijden. Ze wisten lopend, in alle stilte 's nachts het appartement te bereiken. Na het openblazen van de voordeur werden de gewapende bewakers uitgeschakeld, waarna de gijzelaars naar buiten gebracht werden, terwijl de troepen hen met hun eigen lichaam beschermden tegen de kogels die van alle kanten vanuit naburige appartementen door Hamasterroristen op hen werden afgeschoten. Drones vuurden hierop vanuit de lucht op de appartementen waarvan geschoten werd. In de media wordt alleen gesproken over al die "onschuldige burgers" die hierbij het leven verloren. Als deze twee Israëli's niet ontvoerd waren en niet 129 dagen door "onschuldige burgers" waren vastgehouden en niet door "onschuldige burgers" in diezelfde straat waren bewaakt, dan was er geen reddingsoperatie nodig geweest waarbij "onschuldige burgers" het leven verloren. Dat neemt niet weg dat elke werkelijk onschuldige burger die omkomt, er één te veel is.

Hezbollah

Het is ook onvoorstelbaar dat de beschietingen uit Libanon al zo lang plaatsvinden. Nasrallah, het hoofd van Hezbollah, heeft zich hier wel op verkeken. Hij heeft gezegd dat Hezbollah doorgaat met beschietingen op het noorden van Israël, zolang er geen bestand is met Hamas. Maar toen Hezbollah zich in oktober in de oorlog mengde, wist Nasrallah niet dat de oorlog zo lang zou duren. Hij heeft gedacht dat het weer een kort conflict zou zijn, zoals de andere keren. Maar nu lijdt Hezbollah gevoelige verliezen en krijgt Nasrallah steeds meer kritiek. In eigen land gaan steeds meer stemmen op dat Hezbollah Libanon naar de afgrond brengt, terwijl andere Arabische landen juist vinden dat Hezbollah te weinig doet tegen Israël.

Ondertussen is de schade in het noorden van Israël groot. Vele huizen zijn kapotgeschoten. En dan de bijna honderdduizend evacuees die nog steeds niet naar huis kunnen. Eergisteren werden er veel raketten afgeschoten vanuit Libanon. Eén trof een legerbasis waarbij een soldate gedood werd en 8 gewonden vielen. Een andere raket sloeg in bij de ingang van het ziekenhuis van Safed. De situatie aan de noordgrens verslechtert met de dag.

Wapenstilstand verworpen

Alle kranten kopten vorige week dat Israël de voorwaarden van Hamas voor een staakt-het-vuren en de vrijlating van gijzelaars verworpen had. Alleen vergaten ze erbij te noemen waarom. Ik zal eens wat op een rijtje zetten.

*Israël moet zich maandenlang terugtrekken uit heel Gaza, mag ook vanuit de lucht niets doen

*1500 gevangene terroristen, waaronder 500 moordenaars, moeten worden

vrijgelaten.

*Vrijgelaten terroristen mogen niet opnieuw gevangengenomen worden.

*Betere condities voor alle Palestijnen in Israëlische gevangenissen

*De Tempelberg moet Jodenvrij worden.

*Minstens 500 vrachtwagens met humanitaire goederen, inclusief brandstof

*Alle Gazanen terug naar huis, voor zover mogelijk

*Alle grensovergangen zonder restricties open

*Israël moet bulldozers leveren om alle puin te ruimen

*Israël moet de ziekenhuizen bevoorraden en schade herstellen

*Israël moet voor 60,000 tijdelijke shelters zorgen en voor 200,000 tenten voor vluchtelingenkampen

*Israël moet de infrastructuur van Gaza herstellen, inclusief waterleidingen, elektriciteit en communicatiemiddelen

*De UNRWA moet het werk voortzetten, met alle geldstromen zoals voorheen.

*Diesel voor de elektriciteitsfabriek van Gaza.

Dit noemen ze in Israël choetspa! Hamas heeft werkelijk zo'n ongehoorde vergaande brutaliteit (choetspa) om schadevergoeding te vragen voor een oorlog die ze zelf begonnen zijn, waarbij 1200 mannen, vrouwen en kinderen gruwelijk vermoord zijn en zovelen gegijzeld zijn! En dat terwijl ze de miljarden aan hulp van al de afgelopen jaren in tunnels hebben geïnvesteerd in plaats van in de arme bevolking van Gaza. En het ziet er naar uit dat hun moordpartij van 7 oktober beloond gaat worden met de uitroeping van de staat Palestina.

En beloftes aan hun kant? Ze beloven dat ze de gijzelaars in kleine groepen zullen vrijlaten. En verder weten we het al. Ze hebben beloofd dat ze 7 oktober iedere keer weer zullen herhalen, iedere keer weer, tot Israël niet meer bestaat. Ondertussen zijn er weer nieuwe ontwikkelingen in het overleg over een staakt-het-vuren. Het een volgt het ander zo vlug op, dat het bijna niet bij te houden is.

Yahya Sinwar

Het hoofd van Hamas in Gaza, Sinwar, is constant op de vlucht. Hij is het brein achter de massamoord op 7 oktober. Deze man is een vreselijke moordenaar die erover opschept hoeveel 'collaborateurs' met Israël hij met blote handen gewurgd heeft in Gaza. Hij was tot levenslang veroordeeld in Israël en heeft jaren in Israëlische gevangenschap doorgebracht. Daar werd bij hem een hersentumor ontdekt, die door Israëlische artsen verwijderd is. Israël heeft dus zijn leven gered. Sinwar is bij een gevangenuitwisseling in 2011 vrijgekomen. Israël heeft toen meer dan 1000 Palestijnse gevangenen vrijgelaten om Gilad Shalit terug te krijgen, een soldaat die ruim 5 jaar als gijzelaar in Gaza gevangen gehouden werd. Er zijn nu beelden van Sinwar vrijgegeven, daterend van 10 oktober, hoe hij op slippers met één van zijn vrouwen en een stel kinderen met een tasje door een tunnel moest vluchten. Deze beelden zijn gevonden op een veiligheidscamera van Hamas in die tunnel. Nu de IDF deze video heeft

vrijgegeven, komen er veel reacties los in Gaza. Op internet duiken allerlei berichten op van Gazanen die Sinwar uitschelden voor een rat, die veilig met zijn familie in de tunnels zit met een oorlog boven zijn hoofd. Hij doet niets voor de burgers en denkt alleen aan zijn eigen hachje. De IDF heeft trouwens een metershoge muurschildering in de Tze'elim trainingsbasis van Sinwar de Rat in een tunnel. De meeste IDF-soldaten brengen wel een deel van hun opleiding in deze basis door.

Sinwar beweegt zich nu constant van de ene plaats naar de andere, onder de grond, met de IDF op zijn hielen, omringd door gijzelaars, die met hem mee moeten vluchten. Hij gebruikt ze als een menselijk schild. Hoe lang nog? Van de week las ik psalm 79. Heel treffend verzucht de dichter in vers 11: "Laat het gekerm der gevangenen voor Uw aanschijn komen; behoud overig de kinderen des doods, naar de grootheid Uws arms." Dat mag wel ons aller voortdurend gebed zijn.

Gebedspunten

- *voor de bevrijding van de gijzelaars
- *voor de bewaring van de soldaten
- *voor de val van Hamas
- *voor de rouwende families, aan beide kanten in deze vreselijke oorlog
- *voor eenieder die getraumatiseerd is in deze oorlog
- *voor wijsheid voor de regering en de legerleiding
- *voor het volk Israël, dat ze hun Messias mogen herkennen en erkennen
- *voor het volk van Gaza, dat ze de God van Israël en Zijn Messias mogen vinden
- *voor een einde aan deze oorlog
- *voor zegen voor de gemeente en voor alle Messiasbelijdende en Arabische gemeenten

Dankpunten

- *voor de overvloedige regens
- *voor de zegeningen in de gemeente, ook wat de opvolging betreft
- *voor het werk in Balalaika en Yad Nechama
- *voor de bevrijding van twee gijzelaars
- *voor de kleding die we uit Nederland mochten ontvangen voor Yad Nechama
- *voor alle financiële hulp vanuit Nederland

We zijn dankbaar dat zovelen Israël, de gemeente en ons dagelijks opdragen aan de troon der genade. Bid om de vrede van Jeruzalem! Wel moeten zij varen die u beminnen!

Ontvang een hartelijke groet uit Nof HaGalil.
We wensen eenieder Gods zegen toe.

Maarten en Marita

Als mensen zich op willen geven voor deze nieuwsbrief, graag via onderstaande knop. Lukt dat niet, stuur dan een mailtje naar nieuwsbriefmldekker@gmail.com.

Aanmelden nieuwsbrief

Als u deze nieuwsbrief wilt doorsturen naar iemand, kunt u dat veilig doen via onderstaande groene knop.

Nieuwsbrief doorsturen

Copyright © 2024 Fam. Dekker, Alle rechten voorbehouden.

Ons mailadres is:

dekkernazareth@gmail.com

Wilt u aanpassen hoe u deze emails wilt ontvangen?

U kunt [uw voorkeuren aanpassen](#) of [u uitschrijven](#).

Gebruik deze niet om u aan te melden!